

GROEIEN IN GELOOF:

Bijbelstudie 1: GEESTELIJKE GROEI NODIG

De woorden geestelijke groei en geestelijk leiderschap worden veel gebruikt. Het is heel goed en nodig om samen na te denken over wat groeien in je geloof en de kerk met elkaar te maken hebben.

Geestelijke groei nodig?

De woorden “geestelijke groei of geloofsgroei” worden onder ons nu veel meer gebruikt als zeg maar 20 jaar geleden. Dat wil niet zeggen dat er vroeger geen aandacht voor het groeien in het leven met de HERE was.

Hoe moeten we nu tegen deze dingen aankijken? Het eerste wat hierbij belangrijk is dat we inzien dat groeien in geloof iets moois is! Dat het iets is dat we heel erg nodig hebben.

Ik wil als voorbeeld daarvan nu eerst naar Efeze 4 gaan. Het gaat in dit hoofdstuk er o.a. om dat de ambtsdragers de taak hebben om de gemeente toe te rusten. Die toerusting door de ambtsdragers is nodig “totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus.” Vs 13.

Wanneer zal die volle kennis er zijn? Als Christus terugkomt en de gelovigen met hun eigen ogen de Heiland en hun God mogen zien. Van die tijd lezen we in Hab 2:14: “Maar zoals de zee vol water is, zo zal de aarde vol kennis van de grootheid van de HEER zijn.”

In de tijd tot Christus terugkeer is het heel belangrijk dat wij steeds weer willen groeien in ons kennen en leven met de HERE. Dat we toenemen in kennis en liefde voor Hem en daardoor er een al inniger gemeenschap met Christus groeit. Die groei is dan een groei in het kennen van Christus en van daaruit een groeien in liefde en vertrouwen op Hem. Wij lezen dit in Ef 4:14,15 zo:

“Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus.”

Vragen:

1. Waarom is het belangrijk om **samen** aan geloofsgroei te werken?
2. Waarom is het belangrijk voor groei in je geloof om in een kerk te zijn die we “ware kerk” kunnen noemen?
3. is het voor je geloofsgroei belangrijk om dwalingen te kennen en te kunnen herkennen? Waarom?

Het voedsel dat je nodig hebt om te groeien

Praten over groeien in geloof vraagt erom dat je die groei ergens aan kunt meten. Het is geen zaak van alleen ons gevoel. Buiten ons gevoel om is er een duidelijke maatstaf om dat te meten. Dat is een kennen en leven volgens het Woord van God zelf. Daarbij gaat het erom dat we verbonden zijn, dat we in gemeenschap met Christus leven. Zonder die verbondenheid aan Christus is er geen groei mogelijk. De Here Jezus maakt dat zelf heel duidelijk in Johannes 15: "Blijf in Mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in Mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder Mij kun je niets doen." Vs 4,5

Verbonden zijn met Christus betekent dat je door Hem en Zijn Woord laat opvoeden. Daarvoor openstaan en daar intensief mee bezig zijn. Je weet je een kind dat Zijn opvoeding nodig heeft om tot je verlossing en je doel te komen.

Hier zie je wat de onmisbare kern voor geloofsgroei is!

Ik noem nu een paar van de vele plaatsen in de Bijbel waar de Geest ons dit duidelijk maakt:

"Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij, en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is?" 1 Petrus 2:1-3

"Maar jij, blijf bij alles wat je geleerd hebt en met overtuiging hebt aangenomen. Je weet wie je leraren waren en bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften die je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door het geloof in Christus Jezus. Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust." 2 Tim 3:14-17

"De wet van de HEER is volmaakt: levenskracht voor de mens. De richtlijn van de HEER is betrouwbaar, wijsheid voor de eenvoudige. De bevelen van de HEER zijn eenduidig: vreugde voor het hart. Het gebod van de HEER is helder: licht voor de ogen. Het ontzag voor de HEER is zuiver, houdt stand voor altijd. De voorschriften van de HEER zijn waarachtig, rechtvaardig, geheel en al. Ze zijn begeerlijker dan goud, dan fijn goud in overvloed; en zoeter dan honing, dan honing vers uit de raat.

Uw dienaar laat zich erdoor verlichten, wie ze opvolgt wordt rijk beloond. Maar wie kan al zijn fouten kennen? Spreek mij vrij van verborgen zonden." Ps 19:8-13

Vragen:

1. Wat betekent verbonden met Christus zijn voor jou? Hoe kun je daarin groeien?
2. Wat zijn dingen in jou leven die dat groeien in geloof in de weg staan? Hoe denk je dat op te ruimen?
3. Wat is de plaats van de Bijbel en kerkdiensten in jouw geloofsleven? Wat leer je daarover uit de teksten die je hierboven leest?

Blijven groeien

We hebben het als kinderen van God altijd weer nodig om het Woord van Vader te horen. Om Hem zo steeds weer en dieper te kennen. Om vanuit de belofte van de vergeving al meer vertrouwelijker met Hem te leven. Dat voedsel hebben we ons hele leven nodig. Om niet te vergeten en om te groeien.

Bij dat groeien hoort dan ook dat het verlangen naar de zuivere melk van het Woord. Ook het verlangen om al meer vast voedsel te eten. Om niet bij de babymelk te blijven. Als we altijd blijven pleitten voor het eenvoudig houden, hebben we geen oog voor de echte geloofsgroei. Dan zorgen we er voor dat we armer en kwetsbaarder blijven dan nodig is. Echte liefde tot Christus vraagt om diepere kennis van God en van Zijn Woord. Daar wil je je echt voor inzetten. Ook dat leert de Geest ons in het Woord.

Ik noem hier twee plaatsen in de Bijbel waar dat heel duidelijk gezegd wordt:

1 Kor 3:1-3a: “Maar, broeders en zusters, ik kon tot u niet spreken als tot geestelijke mensen. Ik sprak tot mensen van deze wereld, tot niet meer dan kinderen in het geloof in Christus. Ik heb u melk gegeven, geen vast voedsel; daar was u niet aan toe. En ook nu nog niet, want u bent nog gebonden aan de wereld.”

Hebr 5:11-14: “Hierover valt nog veel te zeggen, maar het is moeilijk aan u uit te leggen, omdat u traag van begrip bent geworden. Werkelijk, u had toch inmiddels allemaal leraar moeten zijn! In plaats daarvan hebt u er zelf een nodig om u opnieuw de grondslagen van het Woord van God bij te brengen; het is met u zover gekomen dat u weer aangewezen bent op melk in plaats van vast voedsel. Wie melk drinkt is nog een klein kind en heeft geen weet van de draagwijdte van de verkondigde gerechtigheid. Vast voedsel is voor volwassenen; hun zintuigen zijn door ervaring geoefend en zij zijn in staat onderscheid te maken tussen goed en kwaad.”

Je ziet hier hoe belangrijk het is om echt te groeien naar de volwassenheid in geloof door Het Woord! Het gaat er om dat we het Woord van God al meer in zijn geheel, in zijn verbanden gaan begrijpen. Al meer de rijkdom van God en Zijn Woord leren kennen. Zo ook leren zien wat echt goed en verkeerd is.

Leven bij losse teksten is iets dat bij het kind zijn in het geloof hoort. Het is goed als mensen door bepaalde teksten getroffen worden maar nog belangrijker is dat ze die teksten in hun verband met het hele Woord leren verstaan. Visje's zijn mooi maar leven uit het hele Woord is veel beter. Iemand die nog een kind in geloof is, leeft vaak bij losse teksten en waarheden. Dat is het voor hem of haar. Dan ben je kwetsbaar voor dwalingen en de duivel zal juist vanuit losse teksten en waarheden proberen je echt in dwaling mee te trekken.

We hebben nodig voor onze geloofsgroei om al meer het hele Woord in zijn verbanden te leren verstaan. Echte Bijbelstudie, het lezen van het hele Woord met aandacht is onmisbaar voor echte groeien in geloof. We hebben niet een paar stukken uit het Woord nodig die wij het best vinden smaken om te groeien. We hebben het hele Woord nodig. Daarin zijn alle ingrediënten die we nodig hebben om te groeien en gezond te blijven.

Vragen:

1. Wat zijn belemmeringen voor geloofsgroei als je 1 Kor 1-3 leest? Wat betekent dat voor ons vandaag?
2. Wat verwacht je van de preken als je deze dingen gelezen hebt?