

## SAMEN GROEIEN IN GELOOF

### Bijbelstudie 2: GEESTELIJKE GROEI EN DE KERK

#### Geen geestelijke hoogmoed!

Als we nadenken over groeien in geloof is het belangrijk om te letten op het gevaar van geestelijke hoogmoed. **Je kunt hier denken aan de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar. Zie Lucas 18:9-14.**

Deze geestelijke hoogmoed komt er als wij beginnen te denken dat wij het zelf zijn die onszelf in het geloof laten groeien. Als we beginnen te denken dat we zo gegroeid zijn dat er bij ons geen terugval meer kan komen. Wij zullen moeten leren om ook voor de geestelijke groei van de HERE alleen afhankelijk te willen zijn. Wij zullen moeten leren nooit te denken dat wij niet kunnen terugvallen. Als wij op onze eigen geloofsgroei beginnen te bouwen, is het te hopen dat de Heilige Geest die zelfverzekerdheid onder ons leven finaal stukbreekt.

#### Geestelijke groei en de groei van de gemeente

Wij vinden bij de tekening van het leven van de gemeente van Christus in Jeruzalem na de Pinksterdag enkele belangrijke elementen die voor geestelijke groei heel belangrijk zijn. Het gaat mij dan om **Handelingen 2:42: "Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed."**

Om geestelijk gezond te zijn en te blijven is het nodig om steeds weer aan deze elementen in je leven aandacht te geven. Een van de dingen die dan opvalt is dat het hier om de gemeente gaat. Groei in ons persoonlijke geloofsleven staat niet los van de gemeente. Het mag daarvan ook niet los staan.

#### Groeien doe je samen

Als wij over de kerk praten dan gaat het om de kerk van Christus. Het is heel belangrijk om daarop te letten. Dan gaat het niet om een groep mensen die op hetzelfde niveau van geestelijke groei zijn. Dan gaat het niet om een groep mensen die elkaar zouden uitzoeken om samen een gemeente te vormen. De kerk van Christus is de gemeenschap van de heiligen die Christus door Zijn Woord en Geest samenbrengt. Die kerk vormt een gemeenschap. Geen volmaakte gemeenschap maar juist een gemeenschap waar we elkaar nodig hebben. Waar de een meer volwassen in geloof is als de ander. Waar de een meer de zekerheid van het geloof in zijn leven ervaart als de ander. Waar mensen met verschillende geaardheden bij elkaar zijn. Waar je heel spontane mensen treft, waar je meer gesloten mensen tegen komt, waar je mensen met grote twijfels en strijd in hun geloofsleven spreekt, waar je mensen ontmoet die voluit vanuit de blijdschap van het geloof leven. We zouden nog zoveel meer kunnen noemen. Toch is het Christus die deze mensen in de gemeente bij elkaar gebracht heeft. Om samen op de weg van Christus te gaan. Om elkaar daarbij te helpen en niet los te laten omdat we Christus niet willen loslaten. Ik denk nu ook aan wat we in vraag en antwoord 55 van de Heidelbergse Catechismus belijden: "

"Ten eerste dat de gelovigen allen samen en ieder persoonlijk als leden gemeenschap hebben met de Here Christus en deel hebben aan al zijn schatten en gaven.

Ten tweede dat ieder verplicht is zijn gaven tot nut en heil van de andere leden gewillig en met vreugde te gebruiken."

We zien hier duidelijk waarom het gaat. Het gaat er om dat we samen in verbondenheid aan Christus elkaar willen dienen. Elkaar ook willen helpen in het groeien in verbondenheid en vertrouwen op de

HERE! Dan heeft de kleine in geloof die broeder of zuster die al veel meer mocht groeien zo nodig. Dan kan het zijn dat jij vanuit de groei in liefde voor Christus een ander kan helpen maar dat jij op een ander ogenblik die hulp van die ander nodig hebt. Geloofsgroei betekent namelijk niet dat jij niet meer kan vallen en weer opnieuw moet groeien. Luister maar naar wat de Geest in Gal 6:1 zegt: "Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot mistappen wordt verleid."

#### Vragen:

1. Hoe kunnen we elkaar stimuleren in geloofsgroei? In liefde voor God en de mensen om je heen.
2. Leven we vaak niet teveel voor onszelf? Wat kunnen we daaraan doen?

#### Trouw aan het onderricht van de apostelen

Als we in geloof willen groeien zowel persoonlijk als als gemeente is het nodig dat we het onderwijs van de Geest ter harte nemen. Het onderwijs dat door de Bijbel tot ons komt. Dat is ook het onderwijs dat in Hand 2:42 het onderwijs van de apostelen genoemd wordt.

Het is opmerkelijk dat er in onze tijd weinig aandacht is voor werkelijke Bijbelstudie, voor het je intensief bezighouden met de leer van Christus. Vaak hoor je dat mensen dat niet zo belangrijk vinden. Het gaat er toch om dat je van Jezus houdt zeggen ze dan. Het is heel belangrijk dat wij de Heilige Geest als onze leermeester erkennen. De leermeester die de Bijbel gebruikt. De Bijbel is echt de stem van God. Zijn zuivere stem. Als jij God wilt kennen, als jij de Here Jezus echt wilt kennen moet jij in de eerste plek daar wezen waar de HERE Zichzelf bekend maakt. Waar Hij vertelt wie Hij is, wat Hij gedaan heeft en nog gaat doen. Dat is het heerlijke van het onderwijs van de apostelen, dat is het heerlijke van de Bijbel dat daarin de Geest zelf spreekt. Jij hoort als jij de Bijbel leest de persoonlijke stem van de Geest.

Geestelijke groei vraagt dan ook geloof, persoonlijke betrokkenheid bij de HERE. Liefde voor Christus. Om zo de Bijbel te lezen dat je zo graag al meer wil begrijpen wat de HERE in dat gedeelte van Zijn Woord zegt.

Daarom is de verkondiging van het Woord elke Zondag ook zo belangrijk voor geestelijke groei. Het is de Geest die door die verkondiging geloof werkt en ook groei en versterking van het geloof dat Hij gewerkt heeft, geeft. Wij vinden dit ook in onze eigen belijdenis terug. Twee voorbeelden daarvan zijn:

- Vraag en antwoord 65 van de Catechismus: "Nu alleen het geloof ons aan Christus en aan al zijn weldaden deel geeft, waar komt dit geloof vandaan?

Van de Heilige Geest, die het geloof in ons hart werkt door de verkondiging van het heilig evangelie en het versterkt door het gebruik van de sacramenten."

- Dordtse Leerregels V,14: "Nu heeft het God behaagd zijn genadewerk in ons te beginnen door de prediking van het evangelie. Evenzo wil Hij het instandhouden, voortzetten en voltooiën door het laten horen, lezen en overdenken van het evangelie, door aansporingen, dreigementen, beloften en ook door het gebruik van de sacramenten."

#### Vraag:

1. Zoek op [www.biblija.net](http://www.biblija.net) eens het woord **leer** op. Lees de teksten daarover in 1 en 2 Timotheus en Titus. Wat heeft dat ons te zeggen?

### **Een gemeenschap vormen**

De gemeente in Jeruzalem bleef volharden bij de gemeenschap. Dat is een heel opvallende en kostbare iets. Dat is ook iets dat heel belangrijk voor onze groei in het geloof is. Zowel samen als persoonlijk.

Gemeenschap betekent dat de leden van de gemeenschap dingen delen. Dat ze niet voor zichzelf en op zichzelf leven. Ze zien als een echte gemeenschap, als een echte en hechte familie naar elkaar om. Waarom doen zij dat? Omdat ze aan Christus als hun God en Here verbonden zijn. Zij staan door de liefdesband van het geloof samen onder hun hoofd Jezus Christus.

Deze gemeenschap komt dan vooral uit in de manier waarop elke gemeente samen als kerk van Christus leeft. Wij willen elkaar's familie zijn. Wij willen elkaar helpen, wij willen samen ook groeien in het leven met de HERE en in de kennis van Zijn heerlijke Woord.

Het een gemeenschap zijn uit zich dan ook juist in het elkaar kennen als gemeente en voor elkaar zorgen. We zien dat later in het boek Handelingen als het om de diaconale verzorging van een deel van de gemeente gaat. Als dat niet goed gaat en de apostelen dat niet meer kunnen doen, worden 7 diakens aangesteld om die zorg aan elkaar in de gemeente te kunnen bewijzen. Lees Handelingen 6:1-7.

Het is niet zo dat die zorg en liefde voor anderen zich alleen tot gemeente uitstrekt. Christus liefde is zo groot en krachtig dat het Zijn gemeente als gemeenschap in beweging zet om tekens van Zijn liefde ook buiten de gemeente uit te delen. De Heilige Geest roept ons daartoe op o.a. in Gal 6: "Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten."

Ware gemeenschap begint erbij dat je het als een onverdiend wonder ervaart dat jij in de gemeenschap van God, in de liefde van Christus mag delen. Vanuit die gemeenschap zoek je dan juist de liefde en vrede in en voor de gemeente. Wil je juist in de gemeenschap van Christus gemeente leven. Dat is teken van echte geestelijke groei. Ook van echt christelijk leven in de gemeente. De Here Jezus brengt dat na de voetwassing zo onder woorden: "Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn." Joh 13:34,35.

### **Het breken van het brood**

De Geest is juist over de gemeente uitgestort om ons zo door Gods liefde mee te nemen dat we heel dicht bij de HERE willen leven. Steeds weer. Om steeds weer naar Christus getrokken te worden. Daarvoor heeft de Here Jezus ook het breken van het brood gegeven. We moeten in Hand 2:42 bij het breken van het brood aan het avondmaal denken. Dat het breken van het brood meerdere keren in het Nieuwe Testament juist op het Avondmaal wijst zien we ook in 1 Kor 10:16; 11:23,24. De gemeente in Jeruzalem hield vol om het brood te breken. Zij waren daarin aan Christus gehoorzaam die gezegd had dat zij dat moesten doen tot Zijn gedachtenis. De Here Jezus heeft het Avondmaal gegeven om de gelovigen weer sterker te maken. Hij heeft het Avondmaal gegeven om ook daardoor in vertrouwen op de HERE te kunnen groeien.

De Here kent ons. Hij weet dat wij van onszelf zo zwak zijn. Zo gauw weer wegglijden, zo gauw weer kleingelovig zijn. Als het over doop en avondmaal gaat belijden we dat in art 33 van de NGB zo: "Wij geloven dat onze goede God, omdat Hij met ons onverstand en de zwakheid van ons geloof rekening houdt, voor ons de sacramenten heeft ingesteld. Zo wil Hij ons zijn beloften verzegelen en ons onderpanden van zijn goedgunstigheid en genade jegens ons in handen geven. Ook wil Hij zo ons geloof voeden en onderhouden."

We zien hier dus dat juist het deel zijn en blijven van Christus kerk de weg is om in geloof te groeien.

## Volhouden in gebed

Het werk van de Geest in de gemeente is o.a. dat Hij de gelovigen leert bidden. De Geest wordt in het Ou Testament ook de Geest van het gebed genoemd. Kijk Zach 12:10. De groei in het leven met de HERE is niet iets dat we zelf kunnen doen. Het is niet zo dat we ergens in onszelf daarvoor een bron kunnen aanboren.

Wij worden in de Bijbel door de HERE opgeroepen om in het geloof te groeien. Om ons daarvoor in te zetten. Om ons daarvoor op Christus en het leven met Hem te concentreren en ons niet te laten afleiden. Een van de elementen die daarvoor nodig is, is waakzaamheid. Dat we goed op onze hoede zijn. Dat we er echt op letten om op de Here gericht te zijn.

Bidden en waakzaam zijn hebben alles met elkaar te maken. Wie bidt, richt zich op de HERE. Weet zich voor zijn leven van God afhankelijk, ook voor het blijven leven in vrede met Hem.

De verbinding tussen gebed en waakzaam zijn, zien we o.a. in Kol 4:2-4: "Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar. <sup>3</sup> En bid dan ook voor ons, dat God deuren voor ons opent om het mysterie van Christus te verkondigen waarvoor ik gevangenzit, en bid dat ik het mag onthullen zoals het moet."

Geloofsgroei heeft ook alles te maken met het bidden voor elkaar. Het bidden voor de gemeente. Dat we samen in het leven met de HERE groeien. Dat we samen van Christus getuigen in ons leven en dat zo bij anderen de deur voor het leven met Christus open mag gaan. Om samen met hen in de kerk te leven.

Volhouden in het gebed betekent dat je nooit denkt dat jij op eigen kracht kan leven. Volhouden in het gebed houdt voor de gemeente in dat we nooit op onszelf gaan vertrouwen. Dat we nooit groot van onszelf denken. Volhouden in het gebed betekent dat we bidden om een hart dat steeds weer gevoelig voor Gods liefde is. Steeds weer uitziend naar de wijsheid van Christus en die wijsheid al meer wil leren.

Volhouden in het gebed is ook dat je bidt om open ogen en dat je daardoor ziet wat de HERE doet en daarvoor leert danken. Volhouden in gebed betekent ook dat je vraagt: HERE leer mij om mijn zwakke plekken te zien en daaraan in Uw kracht te werken. Om zo ook samen als gemeente bezig te zijn.

Gebed en groeien in geloof betekent ook dat je leert uitzien naar de dag dat de Here Jezus terugkomt. Dat je daarom bidt. Dat je dat ook weer samen doet met de gemeente die de gemeente van Christus is. Echte geloofsgroei laat jou niet uit de kerk groeien maar maakt je al meer tot de een mens die al meer aan deze belijdenis wil voldoen: "Ten tweede dat ieder verplicht is zijn gaven tot nut en heil van de andere leden gewillig en met vreugde te gebruiken." Antw 54 HC.

Daarom bidt je dan steeds weer. Om in de kerk te leven. Om ook anderen tot groei in hun geloof te kunnen stimuleren.

### **Vragen:**

1. Hoe maak je als jeugd in de kerk concreet dat je er voor je broers en zussen in het geloof wilt zijn?
2. Welke plaats neemt het gebed in jouw leven in? Waarom en hoe werk je aan een beter en rijker gebedsleven?