

ADVIEZEN VOOR EEN GOEDE LOOPBAAN

Eline Moerman-Vreugdenhil

Wat doe je?

Ik studeer.

Waarom?

Je wilt wel een leuke carrière maken ... Huisje, boompje, beestje ... nu misschien nog niet, maar over een jaar of tien toch wel - zou wel ideaal zijn. Misschien wil je stiekem ook wel een beetje beroemd worden? Nou, adviezen om die idealen te bereiken, zijn altijd welkom.

Ik dacht: laat ik eens kijken wat voor adviezen daarover staan in het meest-gelezen boek ter wereld.

In dat boek vond ik o.a. een verhaal van iemand die heel hoog was opgeleid. Hij studeerde af bij een bekende hoogleraar, en werd daarna nog bekender dan die hoogleraar. En toch is hij enorm arm geweest, heeft honger geleden. En hij vond dat iets om trots op te zijn! Nee, hij ging niet voor 'het grote geld', hij ging niet voor 'het grote aanzien'. Hij vond zelfs sterven beter dan leven ...

Over wie ik het heb? Over een tentenmaker uit het jaar nul. Saulus, een vrome Jood, die heel veel studeerde in de Bijbel. Hij was opgeleid door Gamaliël (een rabbijn die door hedendaagse rabbijnen nog steeds als een van de grootste wordt gezien), kreeg dingen gedaan bij de Hoge Raad, kreeg volmacht van de Hogepriester. Hij was heel ijverig, trok stad en land door om tegenstanders van de Hoge Raad in de gevangenis te zetten. Als hij zo door zou gaan, zou hij zelf ook een heel belangrijke positie krijgen.

Maar op een gegeven moment keerde zijn hele carrière om. Hij ging nota bene de tegenstanders helpen!

Die keken vreemd op! Kun je zo iemand nog wel serieus nemen? Stel dat het een val is ... Maar hij spreekt wel heel overtuigend!

De gemeente die hij eerst het felste had bestreden, in Jeruzalem, vertrouwde hem niet ...

Uiteindelijk heeft die gemeente ingezien dat hij écht was veranderd. Lees Handelingen maar eens; let maar eens op de carrière die hij heeft gemaakt. Waar eindigt die carrière mee? Met de gevangenis, uiteindelijk zelfs met executie ...

Niet echt een carrière om naar te streven, toch?

En dat hij in de gevangenis zou komen, dat wist hij van tevoren:

'En toen wij daar vele dagen bleven, kwam er een zekere profeet uit Judea, van wie de naam Agabus was. En hij kwam naar ons toe, pakte de gordel van Paulus, en nadat hij

zijn eigen handen en voeten daarmee gebonden had, zei hij: Dit zegt de Heilige Geest: De man van wie deze gordel is, zullen de Joden op deze manier in Jeruzalem binden en in de handen van de heidenen overleveren. Toen wij dit hoorden, smeekten zowel wij als de mensen van die plaats dat hij niet naar Jeruzalem zou gaan. Maar Paulus antwoordde: Wat doet u nu dat u huilt en mijn hart week maakt? Want ik ben bereid, niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven in Jeruzalem voor de Naam van de Heere Jezus. En toen hij zich niet liet overtuigen, deden wij er het zwijgen toe, en zeiden: Laat de wil van de Heere geschieden.’ (Handelingen 21: 10-14)

Hoe kun je blij zijn met zo’n carrière? Dan moet je óf idioot zijn, óf iets anders verstaan onder een ‘geslaagd leven’ dan wij tegenwoordig.

Paulus’ carrière-advies:

‘Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid. Want wij hebben niets de wereld ingedragen, het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen. Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn. Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben zich met vele smarten doorstoken. U echter, o mens die God toebehoort, ontvlucht deze dingen. Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na. Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.’ (1 Timothëus 6: 6-12, lees de rest van het [hoofdstuk](#) ook eens ...)

Paulus sluit hierin duidelijk aan bij wat Jezus heeft verteld in de bergrede ([Matthëus 5: 3-7](#)). Jezus gaat daarin nog een stap verder dan Paulus: zelfs als je geen onderdak en geen eten hebt, moet dat niet je eerste zorg zijn, maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid ... en dit alles zal je bovendien geschonken worden.

En wat Jezus hier vertelde was ook geen nieuws: al in het Oude Testament waren er profeten die dat duidelijk moesten laten zien in de praktijk. Kijk naar Elia, die in een tijd van hongersnood aanklopt bij een weduwe. Die weduwe heeft echt geen eten meer in huis, maar als ze de profeet van de Here voorrang geeft boven haar eigen zorgen, dan zorgt de Heere dat haar zorgen ook daadwerkelijk weggaan! ([1 Koningen 17: 7-24](#)).

En kijk in [Psalm 1](#): Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddeloze, (...) maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE, en Zijn wet dag en nacht overdenkt (...) al wat hij doet, zal goed gelukken. (Andere psalmen die hier alles mee te maken hebben: [37](#), [49](#), [52](#) en [73](#)).

In [Klaagliederen](#) (een intrigerend boek, een lied uit de diepte, en toch niet depressief) staat o.a. het volgende stukje:

'Wie zegt iets en het gebeurt, als de Heere het niet gebiedt? Komt niet uit de mond van de Allerhoogste voort het kwade en het goede? Wat klaagt dan een mens die leeft? Laat ieder klagen over zijn zonden! Laten wij onze wegen onderzoeken en doorzoeken, en laten wij terugkeren tot de HEERE! Laten wij met onze handen ook ons hart opheffen, tot God in de hemel!' (Klaagliederen 3: 37-41)

En dat terwijl er een heleboel was om over te klagen: Israël was verwoest, alle rijke mensen waren weggevoerd, er waren veel doden gevallen, er was niet veel te eten ...

Wat dacht je trouwens van de Israëlieten in de woestijn? De grote les die zij te leren hadden, was: vertrouw 100% op God, wijs Hem op Zijn beloften, dan komt het goed. Volledige afhankelijkheid dus ...

En wij? Is het voor ons anders dan in de tijd van die weduwe, de ballingschap, Paulus? Er zijn grote verschillen. Maar onze opdracht is nog steeds dezelfde: vertrouw 100% op God! Jezus' oproep geldt altijd. Juist in een tijd waarin er wordt geroepen dat carrière maken erg belangrijk is, moeten zijn volgelingen opvallen omdat zij andere dingen belangrijker vinden: Andere Dingen.

Hoe doe je dat dan in de praktijk, Gods Koninkrijk zoeken? Hoe vind je Gods gerechtigheid?

In de bergrede geeft Jezus ook daar antwoord op:

'Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden.' (Mattheüs 7: 7)

Bidden om inzicht dus. Bidden om Gods Koninkrijk te leren zien en te leren kennen. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, ...

Waar bid jij om? Wat vind jij belangrijker: dat jij een fijn leven hebt, zonder geldzorgen, met veel vrienden? Of dat God krijgt waar Hij recht op heeft: alle eer van alle mensen, dat alle mensen doen wat Hij wil?

Zoeken naar Gods Koninkrijk: Dat is o.a. in de Bijbel lezen om God te leren kennen. *'En dit is het eeuwige leven: dat zij U kennen, ...'* ([Johannes 17: 3](#))

Lees jij de Bijbel om God te leren kennen? Bijvoorbeeld door te zien hoe Israël elke keer afdwaalde, en hoe God daarop reageerde? Of om te lezen wat je zelf al had bedacht? Neem je de Bijbel ook serieus als er dingen in staan die je niet snapt? Of dingen die tegen je gevoel ingaan?

Het beste carrière-advies: zoek niet het grote geld, of aanzien. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God, en Zijn gerechtigheid. Je zult niets tekort komen!