

DE WEDERKOMST ALS STIMULANS VOOR EEN CHRISTELIJK LEVEN

Door ds. Rob Visser

“Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des mensen komen zal.” Mattheus 25:13
Twee weken geleden verscheen er een verslag van een conferentie die 12 mei 2017 in Apeldoorn is gehouden. Het thema van deze conferentie was: “Een ander evangelie? Contextualisatie in een verschuivende cultuur.”

Het was een conferentie die erover ging hoe het toch komt dat zowel in als buiten de kerk, het evangelie zoals het eeuwen is gebracht mensen niet meer aanspreekt. Vaak zelfs bij hen vervreemding oproept. De hoofdspreker van deze dag, Gert-Jan Roest, pleit ervoor dat we toch echt met een ander evangelie moeten komen. Het evangelie moet verbreed worden en veel meer gericht zijn op het hier en nu.

Een van de dingen die mij bij het lezen van deze bundel opviel was, dat er geen aandacht was voor de betekenis van Gods toekomst voor ons leven hier en nu op de wereld. Het andere evangelie lijkt daarom wel heel binnenwerelds te worden. Het is belangrijk dat in ons leven de toekomst die de HERE ons wil geven ook echt een belangrijke plaats in ons leven op aarde inneemt. Het waakzaam zijn waartoe Christus oproept in Mattheus 25:13 wil ik met enkele elementen toelichten.

De terugkeer van de Here Jezus is een indrukwekkende gebeurtenis. Het is ook een

gebeurtenis die veel meer is dan iets dat in de toekomst gaat gebeuren. Het weten dat de Here Jezus op de wolken terugkeert, heeft ook betekenis voor ons leven op de aarde voor de dag van de wederkomst.

WEL IN MAAR NIET VAN DE WERELD

Wie in geloof aan Christus verbonden is, kent Christus als zijn of haar Redder. De Redder die je van zonden en dood verlost heeft. Christus heeft zijn leven gegeven om de gelovigen uit de slechte wereld te trekken. De wereld die het kwaad doet en zoekt. Christus heeft Gods volk uit de wereld gekozen om ze van die wereld geen deel meer te laten zijn. Het gevolg is dat kerk en wereld tegenover elkaar staan. De wereld haat de gelovigen omdat ze niet werelds willen leven. De kerk trekt als het goed is altijd weer met de verkondiging van het goede nieuws de wereld in. Zie voor deze dingen o.a.:

Joh 15:19: “Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u.”
Gal 1:4: “Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader.”

Toch is het niet zo dat gelovigen geen last meer van de zonde hebben. Je voelt de trekkracht daarvan in je eigen leven. Ook in

je eigen binnenste. Altijd weer blijft in je leven op deze aarde het gebed om vergeving heel erg nodig. Geloven betekent ook dat we met Christus zijn opgewekt uit de dood. Dat we niet in een leven blijven hangen waar de doodsgreur van het verkeerde de dienst uit maakt.

Daarom kijken we als het goed is omhoog en vooruit. Zoeken we de normen om te leven bij Christus in de hemel, die vanuit de hemel zal terugkomen op de wereld.

Heel indringend lezen we dit in Kol 3:1-5: “Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.”

Christelijk leven betekent dat je leeft vanuit Gods genade. Dat je om die reden wilt leven volgens de normen die in de hemel en op de nieuwe aarde uitgeleefd worden.

ANDERE PRIORITEITEN DAN DE WERELD

Leven met Christus betekent dat we andere prioriteiten in ons leven hebben dan de wereld. Het schema van deze wereld is als het goed is niet meer de onze. Het gaat er niet om dat we alles willen meemaken omdat we

anders bang zijn iets te missen. Waar de wereld plezier en bevrediging vindt in wat de HERE als zonde aangewezen heeft, daar willen we zelfs niet bij zijn. We lezen dit heel kernachtig in Rom 12:2: "En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is."

Het gaat erom dat we in ons leven op de eerste plaats zetten dat we Christus, die in de hemel is, als onze Here willen dienen. Dat we leven voor Hem die op de wolken zal terugkomen. Als we zo leven, horen we de Here Jezus ook heel persoonlijk tegen ons zeggen:

"Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden." Matt 6:31-33

DE HERE JEZUS ONTMOETEN

Het wachten op de wederkomst van de Here Jezus betekent, als het goed is, dat we Hem willen ontmoeten als mensen die echt in liefde voor Hem leven. Als mensen die hun leven willen schoonmaken om als kind van God voor Hem te verschijnen als Hij komt.

De Heilige Geest wijst daarop o.a. in 2 Petrus 3:11-14: "Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in

heilige levenswandel en in godsvrucht; u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede "

We lezen hier een oproep zoals Johannes de Doper die deed om Christus, die op aarde was gekomen, te kunnen ontmoeten: "Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het over wie gesproken werd door de profeet Jesaja toen hij zei: De stem van iemand die roept in de woestijn: Maak de weg van de Heere gereed, maak Zijn paden recht."

Matt 3:2,3 de ontmoeting met de Here Jezus die komt moet ons leren om ons zo voor te bereiden dat we Hem altijd onder ogen kunnen komen. Dat die ontmoeting ook voor ons een gezegende ontmoeting zal zijn.

CONSTANTE STIMULANS

De wederkomst van Christus is een constante stimulans om voor Hem te leven. Elke dag kan de dag zijn dat de Here Jezus terugkomt op de wolken. Hij komt als een dief in de nacht. De dag van Zijn terugkeer is niet te berekenen. Hierbij denk ik o.a. aan de woorden van de Here Jezus in Mattheus 24:

"Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal. Maar weet dit,

dat als de heer des huizes geweten had in welke nachtwake de dief komen zou, hij waakzaam geweest zou zijn, en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken. Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen."

Zie ook 1 Tess 5:1-10. We moeten elke dag in geloof, in liefde voor de Here klaar staan zoals de vijf wijze meisjes in Mattheus 25. Het vraagt om echt geloof waarbij we in liefde aan Christus verbonden zijn elke dag van ons leven.

GENADELOON

Wanneer Christus terugkeert ontvangen we dat ongelooflijke goede en eeuwige leven met lichaam en ziel als loon op een leven met de Here. Versta me nu niet verkeerd. Niet een loon dat we verdiend hebben, maar loon uit genade. Wie met Christus geleefd heeft op aarde krijgt een geweldige toekomst. Ik noem hieronder enkele gedeelten uit Gods Woord waarin op dit punt over loon gesproken wordt.

Mattheus 5:12: "Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn."

2 Korinthe 5:10: "Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad."

Efeze 6:7,8: "en dien met bereidwilligheid de Heere en niet de mensen. U weet immers dat wat ieder aan goeds gedaan heeft, hij dat van de Heere terug zal krijgen, hetzij slaaf, hetzij vrije."

Openbaring 14:13: "En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: Schrijf: Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen, en hun werken volgen met hen."

VOL VERWACHTING

Het loon waar het hierover gaat, is niet dat wij iets verdienen. Dat geweldig loon betekent dat je vol verwachting naar de wederkomst van Christus mag uitkijken. Dat je juist als veel ellende je leven is binnengekomen je niet wanhopig hoeft te zijn. Dat je niet hoeft te zeggen dat je leven, hoe moeilijk op aarde ook, zinloos was. Dat je niet hoeft te denken dat je nu maar voor jezelf moet gaan leven omdat je anders nooit iets

moois voor jezelf zult meemaken. Echt christelijk leven heeft altijd zin. Al zou het in jouw leven alleen maar vervolging oproepen. Je mag weten dat je niet voor niets als echt kind van God geleefd hebt. De HERE doet wat Hij gezegd en beloofd heeft.

Mensen kunnen zeggen dat je gek bent om zo te leven. De wereld kan je proberen onrustig te maken omdat je zoveel mist als je nu volgens de normen van de HERE in Zijn Woord leeft. Je leeft voor de HERE en daarom voor je naaste.

Mensen kunnen zeggen dat je je teveel ontzegt en jezelf teveel verloochent. Dat kun je juist in de liefdesverhouding met Christus naast je neerleggen.

De Heilige Geest laat ons weten dat leven in liefde voor Christus en onze naaste nooit voor niets is.

Dan deel je in Gods eeuwige liefde en genade en mag je weten dat ook voor jou geldt wat we lezen in 1 Kor 15:58: "Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere."

Bij de wederkomst wordt Gods genadeloon je dan volledig gegeven. Dan vind je in de HERE voor altijd rust en blijdschap. Leven vanuit Gods toekomst leert je echt christelijk leven vandaag en morgen.

WEERKLANK-FONDS *NEEM&LEES*

Nieuwe activiteit Stichting gereformeerd maandblad

Tot nu toe heeft de stichting zich bezig gehouden met de activiteiten:

WEERKLANK,
gereformeerd maandblad voor toerusting en informatie

WEERKLANK-KATERN,
invoegblad bedoeld voor lezingen, toespraken en gedocumenteerde artikelen

WEERKLANK-LEZINGEN,
voorlichtingsavonden, studiebijeenkomsten en toerustingsactiviteiten

Daar komt een nieuwe activiteit bij:

WEERKLANK-FONDS *NEEM&LEES*,
voor het uitgeven, heruitgeven en helpen uitgeven van boeken en publiceren van bestaande en nieuwe brochures en artikelen.

Deze activiteit bestaat uit drie onderdelen:

- * Het creëren van een gezonde financiële buffer middels giften, donaties, schenkingen, subsidies en baten uit de verkoop van boeken.
 - * Het publiceren via de site van de Stichting gereformeerd maandblad van bestaande en nieuwe brochures, artikelen, (gebundelde) lezingen, gebundelde series Weerklank-Katernen etc. die aansluiten bij de doelstelling van de stichting. Daarbij is de afspraak gemaakt dat auteurs en anderen vrij zijn de op de site van de stichting gepubliceerde artikelen en brochures over te nemen.
 - * Het (her)uitgeven van boeken die aansluiten bij de doelstelling van de stichting.
- Afhankelijk van de situatie gaat het

dan o.a. over: beoordelen aangeboden script, overleg over auteurs- en eigendomsrechten, correctie en afstemming tekst, opmaak volgens standaard lay-out, vaststellen kostprijs, laten drukken, vaststellen en verdelen verkoopprijs, presentatie, organisatie verkoop en verspreiding.

Het bestuur van de stichting hoopt hiermee invulling te geven aan de vraag en behoefte die zo hier en daar is geuit. Stichting gereformeerd maandblad staat geregistreerd als uitgever voor het aanvragen van International Standard Book Number (ISBN).

Wanneer u het initiatief financieel wilt steunen dan kan dat via IBAN: NL64ABNA0499960106 t.n.v. Stichting gereformeerd maandblad met vermelding *NEEM&LEES* (ANBI)